

2006 - 2016

# BørnSulter

100 % ubeskåret nødhjælp

10 ÅR - 10 MILLIONER

BørnSulter fylder 10 år

På de 10 år har vi indsamlet 10 millioner kr.  
En dråbe i et hav ville nogle sige - men i de  
rette hænder *bliver* en dråbe til et hav.

Læs i dette nyhedsbrev om, hvordan  
BørnSulter hjælper i Nepal og Tanzania.



# EN VANDRETUR

## Undervejs. Men endnu ikke ankommet...

Det er med en stor taknemlighed at vi skriver dette nyhedsbrev. Vi er taknemmelige for dig, som giver afkald på noget i solidaritet med nogle af de børn der mangler alt og familier der lever i ekstrem fattigdom.

De forældreløse og mennesker der lever i ekstrem fattigdom (under 2 dollars om dagen) har været BørnSulters fokus fra begyndelsen og er det også i dag.

Vi er taknemlige til ham, som er godheden selv og at vi er inviteret til, at være medformidlere af denne godhed. Hvilken ære.

Igenom ti år har vi lært, ikke at spørge, efter kvantitative mål for om godheden lykkes - men vænnet os til, at den kun kan måles ved at se det enkelte barn i øjenene. Derfor har BørnSulter heller ingen kvantitative mål. Vores arbejdsgiver (Gud) er ofte tilfreds med om glæden er synlig hos dem som godheden når. Om der er en ny klang i deres stemmer.

At arbejde med BørnSulter er lidt som at vandre til fods, i uvejsomt terræn, med et kompas i hånden. Det tager tid. Det tager også tid, at elske mennesker. Det tager tid at lade godheden trænge helt ind til disse børn. Ind imellem er vi gået forkert, fordi vi så forkert på kompasset og så endte stien blindt.

Så har vi måttet stoppe op og orientere os igen, men vi har lært at det ikke betyder, at vi skal vende om eller

sætte os ned og give op - men lade os lede i den rigtige retning igen.

Vi har erfaret, at det ofte er sådan at følge Gud - han tilbyder ingen nøjagtige googlemaps, så enhvert tjørnekrat og farlige stier kan undgås, men giver derimod dessiner undervejs. Hvis vi ophører med at gå, bliver der også hurtigt stille.

Langsomheden er et vilkår for at elske mennesker og mange mennesker i vores verden, når ikke at møde godheden, før det er for sent. 8 millioner børn dør stadig hvert år af sult. Så er det godt at minde hinanden om, at vi skal måle vores livstid mod evighedens horisont - at livet her kun varer et kort øjeblik, men at der venter en evighed bag denne virkelighed. Så bliver det mindre vigtigt, at få opfyldt alle sine behov i tiden her, fordi der kommer en dag hvor de der elsker Gud, vil mættes for altid.

Så vandringen fortsætter. Der er stadig flere børn og voksne som venter på at møde godhed og få fortalt historien om, at den godhed vi kommer med, kun er refleksionen af ham som har sendt os. At der er en horisont som ikke ender hvor solen går ned, men som aldrig ophører.

Det er håbet.  
Tak fordi du deltager i vandringen!





# beloved children home

Da BørnSulter begyndte i 2006 var det vores primære vision at starte familiehjem med 10-12 forældreløse børn på hvert hjem og så ansætte en mor og far til at give børnene en tryk og kærlig opvækst. Et hjem, som sørgede for at tage hånd om hele barnet, så både legeme, sjæl og ånd blev næret. I dag har vi erfaret, at 10-12 børn ikke behøver at være grænsen, da vi har ansat kok og rengøringshjælp til de tidskrævende opgaver.

I maj måned i år flyttede børnehjemmet til et sted nærmere Kathmandus bymidte, da børnene af skolemæssige årsager ikke kan fortsætte, der hvor de bor nu. Desuden var huset vi lejede ikke

jordskælvsikret - hvilket er et must i Nepal!

Mange af børnene har vi taget os af, fra de var helt små, og BørnSulter har valgt at prioritere, at disse børn får mulighed for at blive hjulpet hele vejen igennem, så de ikke slippes efter grundskole (folkeskole), men kommer videre på gymnasiet og evt. college (universitetet) for de børn, som har evner i den retning. De, som er mere praktisk begavede, hjælper vi til at finde en egnet uddannelse i fællesskab med dem.

Legeme, sjæl og ånd - disse tre dele, som alle mennesker består af, har vi gennem opvæksten på hjemmet forsøgt at nære. Det betyder, at kærligheden til Gud har været ligeså naturlig en del af hverdagen som kærligheden og omsorgen for hinanden.

BørnSulter har nu gennem 10 år set og mærket, hvad det betyder for et barn at blive

favnet både til legeme, sjæl og ånd, og vi er ikke et sekund i tvivl - at fremelske et barns værdighed, så det oplever, at det er skabt i Guds billede, er den mest vidunderlige proces i hele livet.

For de fleste danskere er det en naturlig tanke, at ethvert menneske er dyrebart - men dette er kun naturligt, fordi vores kultur har afsmitning fra historien om mennesket som skabt i Guds billede og derfor uendeligt værdifuldt. I Nepal findes en radikalt anderledes kultur, tappet fra hinduismens grundfortælling. Det er den grundfortælling, BørnSulter udfordrer gennem arbejdet med børnene.

## Vidste du...

*at BørnSulter har 8 ansatte i Nepal og 18 ansatte i Tanzania og 0 ansatte i Danmark?*

*Udover de lønnede medarbejdere er der over 40 frivillige medarbejdere i landene tilsammen.*

## New life home

Der var efterhånden mange piger på Beloved Children Home, som var blevet færdige med grundskolen, og derfor har vi startet et nyt udslusningshjem for disse piger.

Vi har lejet en etage i et stort hus i nærheden af Beloved Children Home, hvor der nu bor seks store piger. For at pigerne kan opleve tryghed og lære at klare hverdagens mange gøremål, er Binu, som er medarbejder, flyttet ind sammen med dem.

Tanken er, at pigerne skal lære at stå på egne ben. I Nepal er det meget normalt at blive gift som teenager og aldrig lære at begå sig uden for hjemmet. At bo sammen her skal lære dem at kunne begå sig i livet uden nødvendigvis at være afhængig

af en mand. Alt fra at komme rundt i byen og handle ind til rengøring og madlavning.

Pigerne skal samtidig starte på gymnasiet og videre på college, så de bliver i stand til at tage ansvar for deres eget liv og medansvar for det samfund, de er en del af. Med tiden er det tanken, at de skal forsøge at finde studiejobs, så de forstår, at der kommer en dag, hvor de ikke længere bliver forsørgt.

BørnSulter har startet dette hjem uden at have økonomisk dækning for alle udgifter og håber, at der er nogle, som læser dette, som får hjerte for at hjælpe med, at dette hjem bliver verdens bedste udslusningshjem, fyldt med kærlighed og læring.







## Child helpcare programme

Fadderbørn i Nepal. Nødhjælp til de fattigste. Madhjælp.

**Fattige familier:** BørnSulter har løbende gennem de ti år, udover at skabe familiehjem, haft mange andre projekter i Nepal. Vi er gennem årene kommet i kontakt med børn og familier, som lever i ekstrem fattigdom, men da disse børn har en mor eller far, har vi prioriteret, at de skal bo hos dem, men at BørnSulter kan finde faddere, som hjælper med at betale deres mad og skolegang.

Fadderhjælpen betyder, at børnene kan komme i privat skole, og at der er mad nok til hver dag. Ofte mangler disse familier helt basale fornødenheder udover daglig mad, og vi har derfor ofte sørget for, at de kunne købe gascylindere (til at lave mad), tøj, tæpper, madrasser, køkkengrej mm.

Hjælp til børnehjem for forældreløse: Hertil kommer, at vi har ydet hjælp til børnehjem, som mangler ressourcer, til at give børnene julemad, varmt tøj og puder, madrasser og tæpper at sove med.

Tæppeuddeling til 130 familier i et område, hvor folk døde af kulde på grund af vejrskifte i et ellers varmt område.

**Huse til jordskælvsramte familier:** Et af de større nødhjælpsprojekter, BørnSulter iværksatte, fandt sted i 2015, hvor Nepal blev ramt af et jordskælv med store ødelæggelser til følge. Da vi i vores bestyrelse har kontakter i de to områder, hvor jordskælvets epicentre var, kunne vi iværksætte en proces, som betød at BørnSulter indsamlede 390.000 kr., penge, som blev formidlet direkte til disse områder. For pengene blev der bygget ca. 250 blikhuse til dem, som mistede alt, og hvor der var akut behov for hjælp inden vinteren. Mange af fadderfamilierne i Kathmandu fik også akut hjælp i form af tøj, mad, gas, senge, madrasser, tæpper, grej.

**Fattige skolebørn får madhjælp:** For et par år siden blev vi opmærksomme på en skole, som tilbyder skolegang til nogle af de fattigste børn. Deres læring var meget ringe pga. manglende mad, da de kun får ris 1-2 gange dagligt. Derfor har vi sørget for, at alle 170 børn på skolen får et nærende måltid mad midt på dagen.

Nyt selvhjælps projekt: Hjælpe kvinder til at lave forretninger



Ofte er vi blevet kontaktet af mennesker, som har brug for hjælp til at betale livsvigtig medicin eller hospitalsbehandling, og vi har set det som en naturlig del af BørnSulter arbejde for at redde liv at hjælpe disse mennesker.

BørnSulter må ofte prioritere midlernes anvendelse, og vi prioriterer altid at hjælpe tre grupper af mennesker først. Inspireret af de grupper, Bibelen igen og igen nævner som nogle, Gud har en særlig omsorg for, har BørnSulter valgt at spejle denne barmhjertighed. Enkerne, de faderløse og de fremmede.

Den første gruppe er de forældreløse børn, som næsten altid har behov for en dyb omfavelse på alle deres livsområder. At være et forældreløst barn er det dybeste tab et menneske, kan opleve. Her frarøves man ikke blot forsørgelse, men mister også muligheden for at høre ordene 'jeg elsker dig', som er forskellen på en god og en dårlig barndom.

Den anden gruppe er de kasteløse, som oftest lever i ekstrem fattigdom uden mulighed for at bedre deres egne livsomstændigheder, eftersom majoriteten af nepalesere er blevet bildt ind, at alle mennesker fra fødslen er placeret i en bestemt samfundsklasse af et guddommeligt forsyn. Så på trods af at kastesystemet officielt er afskaffet, opretholdes det stadig og holder mennesker i fattigdommens forbandelse. Disse mennesker lever ofte som 'fremmede' blandt deres egne, hvor selv dyrene regnes som havende større værdi.

Den tredje gruppe er enkerne. I en hinduistisk kultur regnes kvinderne ikke ligeværdige med mændene, og hvis man så ovenikøbet oplever at blive forladt eller miste sin mand, er man ilde stedt. Når en kultur vælger at gøre en samfundsgruppe svag og hjælpeløs, vækkes Guds omsorg. Det er den omsorg, BørnSulter er med til at formidle!



# YouthOnPlanet

## Ungdomsarbejde i Kathmandu

YouthOnPlanet er et ungdomsfælleskab, som mødes en gang om måneden til ungdomsmøde. Her deles fællesskab med andre unge på tværs af mange skel. De unge fra børnehjemmene elsker at komme her, hvor der er plads til at tale om tro og dele liv omkring det, som

betyder allermest. Nogle gange om året er de unge med på outreach, hvor de hjælper med at planlægge og uddele nødhjælp blandt de fattigste. BørnSulter tror på vigtigheden af dette arbejde, så de unge trænes i at leve, så andre lykkes.



### Vidste du...

at BørnSulter underviser vores medarbejdere og andre i børns rettigheder, børneopdragelse, førstehjælp, sygepleje og regnskab?





# REHEMA HOME

Rehema Home er et familiehjem i Tanzania, som BørnSulter opstartede i 2014. Frank og Esther er 'far og mor' på hjemmet. Et ægtepar, som selv igennem mange år ikke kunne få børn, men brændende ønskede sig at blive forældre. Det er de blevet nu! På de to år er hjemmet blevet forvandlet til et sprudlende og glædesfyldt hjem for 20 børn. Huset, de bor i, er lejet, og der er en dejlig stor græsplæne med legestativer.

## Vidste du...

*At BørnSulter i 2015 hjalp mere end 3000 mennesker med nødhjælp, og at vi sørger for 428 børns skolegang og et dagligt måltid.*



I vores sidste nyhedsbrev fortalte vi om en aidssyg mor, Asha, med hendes 3 børn, der under vores besøg sad på en beskidt madras på jorden. Familien boede i et mørkt rum hos en troldmand, uden mad og med en syg baby. En lille hjælpeløs familie i stor sorg over lige at have mistet deres far, sultne og hjælpeløse.

På grund af den alvorlige situation og i frygt for deres overlevelse besluttede vi os for at tage familien med til Rehema Home ind i sikkerhed i vores lille "oase", og de bor nu i gæstehuset inde i haven.

Idag er Asha som forvandlet, hun har taget på og kommet til kræfter og får sin medicin. Hun er så glad og hjælper

flittigt til på familiehjemmet. Børnene er kommet i en god skole, og familien er en del af Rehema Home og leger og nyder det hyggelige fællesskab med alle de andre børn.

Torkild og Tabitha Jensen sørger for, at hjælpen når ud alle steder og rådgiver dem, som tager sig af børnene. De fortalte, at da de besøgte hjemmet, kunne de ikke længere genkende den aidssyge mor. De så en kvinde, der var fuldstændig forandret. Glæden lyste nu ud gennem øjnene. Billederne ovenover taler for sig selv.

Yderligere er en kvinde flyttet ind i gæstehuset med sine to børn. Grædende bad hun om hjælp til at komme i sikkerhed fra sin mand, som

havde forsøgt at dræbe hende. Kvinden og børnene havde længe levet i frygt og været udsat for vold, så beslutningen om at lade dem bo på hjemmet var ikke svær.

Rehema Home er på mange måder blevet et billede på den Guds barmhjertighed, som BørnSulter ønsker at genspejle - her er den forældreløse, enken og den fremmede. Samlet som en ny familie.

Hjemmet er derfor heller ikke bare vores drøm, men Guds drøm. Kan du mærke drømmens vigtighed og ønsker at være med til at bære alle disse vidunderlige børn og voksne, har du muligheden for at blive fadder for et af børnene eller støttemedlem.





# Losmingori Masaierne



At række hånden ud til disse masaiere er en uvurderlig opmuntring for dem - at nogen har set dem, at de er elskede og værd at investere i.

BørnSulter mødte masaierne i Losmingori for første gang i 2015. Landskabet, hvor de bor, er præget af sort lavajord, og vandmanglen sætter sit dystre præg på deres tilværelse. De bor her, fordi her vil ingen andre bo.

De ejer næsten intet og mangler næsten alle basale fornødenheder. Kvinderne bruger 8 timer på at hente vand i nærmeste sø. Sidst det regnede, var regnen så kraftig, at vandet fra det nærliggende bjerg skabte en flod af mudder, hvor seks børn blev skyllet med og omkom.

Det er blevet til BørnSulters hjertesag at forsøge at hjælpe dem til et bedre liv. Vi har fået istandsat den

eneste bygning i området, så den kan anvendes til skole, og opført nyt køkken og toilet. På skolen går der nu 80 børn, som BørnSulter betaler driften af.

BørnSulter har derudover ansat en kok, som sørger for majs vælling til børnene hver dag og 2-3 store måltider mad om ugen, fordi børnene er stærkt underernærede. En dygtig lærer fra Arusha superviserer lærere, som er ansat.

Vi er ved at undersøge, om jorden er frugtbar nok til en bananplantage, så vi kan hjælpe dem til at producere en del af deres egen mad. Hvis det lykkes, kan de om blot et år høste bananer, som de kan koge og stege.





## Vidste du...

at BørnSulter sender nødhjælp  
100% ubeskåret og at du kan  
overføre din gave via  
MobilePay på 26173571



Masaierne bor i lerhytter, som ligger sammen i små klynger, hvor familierne er samlet. Hytterne skærmes af tornebuske, der beskytter mod vilde dyr. Disse klynger kaldes bumaer, og ofte bor der mellem 10-20 mennesker i en buma. Ca 40 bumaer er knyttede til denne masaistamme. Det er BørnSulter's ønske at planlægge uddeling af majs i nogle måneder, da høsten er gået tabt på grund af tørke, og de vilde dyr har ødelagt det lidt, de havde. Det er tydeligt at mærke på dem, at sulten gør dem matte. Hver familie har ca. én kop majs at spise hver dag.. Lige nu er majspriserne lave, og om få måneder er de steget til det dobbelte, det er derfor nu, der skal handles. Vi håber, at der er mange af jer læsere, der i omsorg for dem er villige til at dele jeres mad med

dem og sende dem en gave, eller måske samle penge ind, der hvor du har muligheden. For kun 330 kr. kan vi købe 100 kg majs, der kan mætte mange.

Under vores besøg hos dem var det hjerteskræende at se så usle og umenneskelige forhold, de har, og vi sørgede hurtigt for madrasser og puder, tæpper og myggenet, og også tøj til den store buma vi besøgte, men der findes 40 bumaer mere med trængende børn og voksne. Vi kan sammen i BørnSulter gøre noget ved det, det er den gode nyhed. Lad os i fælleskab favne disse fattige i Losmingori.



## Arusha skoleprojekt

BørnSulter sørger for driften af en skole, som ligger i Arushas slumområde, hvor 47 børn fra 3-8 år får gratis skolegang og mad. En lokal kirkebygning danner ramme om undervisningen. Lærerne gør et stort stykke arbejde for at skabe gode muligheder for, at børnene kan udvikle en tro på, at de er værdifulde og vigtige. At drive skole for de fattigste handler om langt mere end uddannelse. Det handler om at forandre en kultur, som sjældent tillader de fattigste børn at tro på fremtiden.

Børnene lærer bl.a. engelsk, som er nødvendigt for deres videre skolegang. Undervisningen inddrager i høj grad leg og sang for at skabe gode resultater.

At komme i skole betyder alt for de børn, som får tilbuddet i slumområdet. Når børnene om morgenen tager deres skoleuniform og sko på, markerer de en grænse fra den hverdag, som ofte er barsk i slumområdet. Familierne, som de kommer fra, har meget sjældent nogen uddannelse - så stoltheden over at modtage denne hjælp er meget tydelig.







## Tanga skoleprojekt

I kystbyen Tanga ligger det tredje skoleprojekt, som BørnSulter er ansvarlig for driften af i Tanzania. Den lokale kirke har længe dannet rammen om undervisning som i Arusha, men sidste år kunne BørnSulter opføre en ny skolebygning, som alle, der har med skolen at gøre, er helt vildt stolte af. Nu går der 180 børn.

Alle børnene kommer, som i Arusha, fra slumområdet, som skolen ligger klods op af. Forskellen er blot, at langt de fleste af børnene kommer fra muslimske familier. Skolen er en fantastisk fortælling om Guds godhed og om Guds kærlighed. At drage omsorg for børn, som kommer fra en anden trosbaggrund, er noget, der vækker dyb undren i det muslimske samfund. Men i det øjeblik, man lærer Gud at kende, afløses denne undren af glæde.



I år har BørnSulter takket være en bevilling fra Kulturstyrelsen købt 180 borde og stole til skolen. Herudover har vi nu indrettet lokalerne med skabe og spil og fået opsat legestativer på pladsen foran. Børnenes hjem er små mørke lerklinede hytter, så at komme på skolen i dagtimerne er som at træde ind i en oase og et fristed til læring og leg - hvem ville ikke begejstres over det?

Lærerne på skolen går en gang imellem en tur i slumområdet og taler med forældrene om vigtigheden af at sende deres børn i skole. Da de fleste forældre selv er uden skolegang og derfor tænker, at skolegang ikke er nødvendig, kræver det en kulturændring i familierne. Det bedste argument er børnene selv, som kommer hjem og formidler alt det, de lærer i skolen. Selv de børn, som af fædrene var taget ud af skolen, fordi det er kristne, der driver den, har fået mange mødre til at genindmelde dem, da skolen er det bedste, der er sket for dem.







## **TAK** til alle jer, der gør det muligt...

Vi burde vel holde en 10-års fest for alle jer, som har bidraget til at gøre et barns liv bedre eller måske endda reddet det. I stedet nøjes vi med at sende den taknemlighed videre, som vi møder hver gang, vi er i Nepal eller Tanzania, og håber, at det varmer dit hjerte. Pengene bruger vi istedet på 100% ubeskåret nødhjælp, hvilket har været et ufravigeligt princip i BørnSulter gennem alle 10 år.

Der er altid en bagside af arbejdet med verdens fattigste - alle dem, vi ikke når. Men vi vælger hver dag at tro på historien om de fem brød og to fisk. Gud kan skabe alt ud af intet, og alt det, han vil bruge, gør han først til intet. Derfor kan alle med åbne hjerter og hænder gøre en afgørende forskel. Det er aldrig beløbets størrelse, der afgør de fattigste skæbne. Det er Gud, der mætter titusinder med det lidt, vi formår at bringe. Og deri ligger verdens håb - at Gud ingenting mangler. Den, som kommer til ham, skal aldrig sulte!

**Børn**Sulter

Vesterskoven 8 - DK-9550 Mariager

**MAIL:** [dk@bornsulter.dk](mailto:dk@bornsulter.dk)

**WEB:** [www.bornsulter.dk](http://www.bornsulter.dk)

**NØDHJÆLPSKONTO:** 3708 3708059188

**ADMINISTRATIONS KONTO:** 3708 3708059218

**MobilePay:** 2617 3571