

Børn Sultner

100 % ubeskåret nødhjælp

KAOS I NEPAL

Over 8000 er døde. Mere end 18.000 er kvæstede. Mere end 8 millioner har brug for humanitær hjælp. Mindst 300.000 huse er totalskadet. 42.000 bor i 140 teltlejr.

Nogle hjemmeboende fadderbørn og deres familier har mistet alt. BørnSultner er igang med at hjælpe disse familier med igen at skimte håb i en meget dystertid.

Når mennesket møder den dybeste **afmagt**, må vi pege på ham, som har **almagt**. Ruiner vil genrejses, og det brudte vil en dag heles.

VIL DU GØRE EN FORSKEL?

HJÆLP OFRENE

Send din hjælp ved brug af **MobilePay** til 26173571.

TRØST OG GENOPBYGNING



En kirke i Kathmandu



Fadderfamilie modtager hjælp efter jordskælv

Fadderfamilierne og de kristne

Ni ud af de ca. 75 fadderbørnsfamilier, som BørnSulter hjælper i Nepal, har mistet deres hjem, men ingen har mistet livet. Op imod 10% af de omkomne efter jordskælv er kristne.

De kristnes situation

Da jordskælv indtraf lørdag den 25. april kl. 11.56, var der en minoritetsgruppe, som blev særligt hårdt ramt. De kristne. Mange kristne var nemlig samlet til den ugentlige gudstjeneste. Ud af de omkring 8000 omkomne er mindst 600 af dem kristne. Kristne udgør mellem 1-3% af Nepals 30 mio. indbyggere, så når op mod 10% af alle omkomne efter jordskælv er kristne, kommer det til at få enorm betydning i det overvejende hinduistisk-buddhistiske land.

Fadderfamilierne

Vi har været i kontakt med alle hjemmeboende fadderbørn nu, og status er, at 8 familier har mistet alt. Vi er begyndt at købe og dele alle de basale fornødenheder ud til dem, som mad, tæpper, køkkengrej, telte, presenninger og ekstra penge, så de kan komme igennem den første akutte periode.

Næste fase er at hjælpe dem med genhusning, men at genopbygge eller nyopføre et hjem kræver

Den som erfarer Guds kærligheds grænseløse lidenskab, begynder at forstå treenighedens mysterium. Gud lider med os. Gud lider på grund af os. Gud lider for os...

Nepal har, efter at den udmattende borgerkrig sluttede i 2006, endnu ingen forfatning, og kristne har ikke samme rettigheder som hinduer og buddhister. Kristne må ikke forsamles udendørs, de kan ikke få registreret en kirke og ikke fortælle om deres tro. Hvis NGO'er udfører kristent arbejde, kan de retsforfølges. Ikke alle hinduer er fjendtligt stemte overfor kristne, men den bløde mellemvej udtrykkes ofte med Gandhis ord "I like Christ, but not Christians". Mange politikere er anti-kristne, og mindst et parti vinder stemmer på anti-kristen politik. Kristenhadet ligger latent i det Nepalesiske samfund, og fordi de lever på margenen af samfundet, og fordi det er brødre og søstre i Kristus, vil BørnSulter også særligt hjælpe denne minoritet med hjælp efter jordskælv. Som de fattigste tilhører de udstødte, gør de kristne det også. Bed for dem!



en del penge. Vi vil vurdere løbende, hvor meget BørnSulter kan hjælpe med dette. Afhængigt af det samlede beløb, som bliver doneret i den kommende tid, håber vi, at vi kan være med til at sikre nogle familier simple, billige og jordskælvssikre små lejligheder.

Hvis du har lyst til at være med til at hjælpe ofrene efter jordskælv, kan du indsætte beløbet på nødhjælpskontoen eller anvende MobilPay: 2617 3571. Mærk indbetalingen *jordskælv*.

BELOVED CHILDREN HOME



BCH PÅ EVAKUERINGSFERIE

Den bygning, som huser familiehjemmet udenfor Kathmandu, er ikke jordskælvsikret, og selvom børnene for nu er sikre, drømmer BørnSulter om, at der en dag er en, der giver en million kr. til at bygge et jordskælvsikret hus til alle de nuværende og kommende børn, som skal dele liv sammen.

I tiden efter de to store jordskælv har der været over 200 efterskælv. Børnene har sovet i husets underetage, hvorfra de lettere kunne komme ud, hvis der kom flere jordskælv, og de har været meget utrygge. De lavede hurtigt et sted i haven, som de brugte som spiseplads, da det ikke var trygt at opholde sig indendørs længere tid af gangen. Vi besluttede, når skolen alligevel holdt lukket, at det var bedst, hvis de fik lov til at tage på en 'evakueringsferie' til et område i Nepal, som var uberørt af jordskælvet. Hvilken jubel det medførte.

Tæppeuddeling

Tidligere på året arrangerede YouthOnPlanet, en tur til et meget fattigt område for at dele tæpper ud. Vores leder i Nepal havde i nyhederne hørt, at flere af beboerne her var frosset ihjel pga. en usædvanlig hård vinter. BørnSulter købte 120 2x2 meter tykke, vintertæpper, lejede en lastbil, og så tog de op til området. Nogle af de store børn fra BCH tog med. Selve turen dertil startede kl. 10, og efter flere busskift, nåede de frem kl. 21 samme aften.



Normalt deler 2-3 mennesker samme seng, så de store tæpper kan varme dem alle.

Det syn, der mødte dem den følgende morgen, var rystende, selv for nepalesere. Folk, som boede i en gå-afstand af ca. tre timer, var kommet for at få et tæppe, da de var informeret om tæppeuddeling på forhånd. 20-25 mennesker var kommet, og deres glæde var stor. De undrede sig over, at nogen ville give dem denne gave, og vores medarbejdere fortalte, at det alt sammen skyldtes Guds godhed.

Efter dette første møde begav de sig til en endnu mere afsides

liggende landsby, hvor den laveste kaste lever - bogstaveligt talt på kanten af verden og samfundet! Her mødte dem en ekstrem fattigdom, som vores medarbejdere ikke havde mødt før i deres liv. De lagde de 80 tæpper i en traktor og besøgte så landsbyens 72 hytter, en af gangen. Som de lyttede til familiernes historier, blev de konfronteret med den dybeste skrøbelighed og sårbarhed. Flere hytter/skure var



nedbrændte eller ødelagte af regnen, flere fortalte, at familiemedlemmer var døde af den hårde kulde, og mange børn var forældreløse. I mødet med denne ekstreme sårbarhed, blev de, som selv er blevet hjulpet ud af slummen, klar over, at deres liv i sammenligning er velsignede. Da de senere evaluerede, sagde flere af de store børn: "Jeg ville ønske, jeg kunne tjene nogle penge og give dem noget". En dag får de chancen!

Mødet med denne ekstreme fattigdom har vækket noget, og vi glæder os allerede til næste gang, nogen donerer beløb, som BørnSulter kan bruge på lignende missioner. Tænk, at et tæppe til 100 dkr. ikke bare forandrer livet for nogle, der lever i ekstrem fattigdom, men også sætter dybe spor i dem, som uddeler dem.



Dipendra - bliv fadder!

Dipendras historie er på mange måder typisk for de børn, som BørnSulter hjælper. Dipendra voksede op i et fattigt distrikt nord for Kathmandu. Som femårig blev hans far myrdet, og efterfølgende blev hans mor gift igen. Dipendra blev smidt på gaden, hvilket ofte sker for børn, når en ny mand kommer til. Han blev bragt til Kathmandu af en nabo, hvor en familie åbnede deres hjem for ham. Denne families hjem blev desværre ødelagt under jordskælvet og BørnSulter vil hjælpe dem. Dipendra og flere andre børn mangler en fadder, som med sin hjælp på 200 kr. om måneden vil sørge for, at han kommer i en god skole, og at der er mad nok til hver dag. Hvis du også har plads til et barn, der mangler alt, i dit hjerte og i din økonomi, er der altid børn som venter på at få en fadder. Vi glæder os til at høre fra dig!



Den nye skolebygning i Tanga, som BørnSulter har fået opført, rummer to store klasseværelser og et lille køkken. De 140 børn er stolte af deres nye klasseværelser, og kokken glæder sig over gode muligheder for at lave mad til børnene. Kirken, med dens ene store rum, har hidtil været

få mulighed for at sende deres børn på en god skole, hvor undervisningen er i top. Tilmed får børnene et godt måltid midt på dagen.

Altsammen noget, der fortæller en historie om, at Gud er som en god far, der nærer stor omsorg for

sine børn. Den historie er vigtig at fortælle i dette lokalsamfund, fordi islams gudsbillede fremstiller Allah som en fjern og ophøjet himmelgud, som er for hellig og ophøjet til at kunne relatere til mennesket.

Hvis vi kun skulle fortælle én historie gennem BørnSulter arbejde, er historien om Guds faderhjerter den vigtigste. Når den synker ned i et menneskehjerter, begynder mennesket at længe efter at blive som Ham.



Den nye skolebygning i Tanga

undervisningslokale for flere klasser, men med denne nye bygning bliver undervisningen højnet. Ligeledes er det en fryd at se, hvor meget arbejde og dygtighed, som bliver lagt i arbejdet af skolens lærere.

Børnene, som går på denne skole, kommer fra slumområdet i umiddelbar nærhed af selve skoleområdet. Her lever de fleste i ekstrem fattigdom, og mange har end ikke nok til at give deres børn tilstrækkelig mad hver dag.

Mange af børnenes forældre er muslimer, men trods det, at skolen er kristen, er de stolte over at



Fanta-tastisk

reflektere Guds godhed i dette område.

Tak til alle jer, der har bidraget til, at det er lykkedes at opføre denne skolebygning og til Torkild og Tabitha som har styret byggeriet med kyndig hånd.

Det er den eneste holdbare måde at ændre en kultur og et samfund på, et samfund, som mangler retfærdighed, godhed og barmhjertighed.

BørnSulter glæder sig over samarbejdet med Josef, som er præsten og manden med visionen om at



Sinaiskolen

På Sinaiskolen i Arusha har ca. 100 børn deres daglige skolegang. Børnene har netop fået nye uniformer, strømper og sko, så smilene er ekstra store. BørnSulter har også valgt at støtte en nystartet skole i Dar es Salaam.

Årsagen til, at BørnSulter driver eller støtter skoler i Tanzania, er, at uddannelse ganske enkelt er den bedste vej ud af fattigdommens jerngreb. Kirkerne i Tanzania tager et gigantisk ansvar for, at de fattigste børn kan komme i skole, og det er

ofte kirker, som driver disse skoler. Ofte anvendes endda kirken som klasseværelse, fordi der ikke er penge til at opføre yderligere en bygning.

BørnSulter er taknemmelige for, at disse kirker involverer sig på den måde i deres lokalsamfund og ikke bare ender med at være en klub for middelklassen. Dem vil vi til enhver tid være stolte over at arbejde sammen med.

Rehema Home

Rehema Home er flyttet til et nyt hus med meget mere plads til børnene at udfolde sig på. Både indvendig og udvendig er det en markant forbedring, og vi glæder os over at kunne tilbyde nogle af de forældreløse og mest udsatte børn, så fint et sted at kalde deres hjem.

Husets standard er dog ikke det vigtigste, langt vigtigere er det, at deres 'nye' mor og far har en standard i deres hjerter, som er formet af Guds kærlighed. Disse mennesker er sjældne, men vi oplever virkelig at kunne sige, at sådanne mennesker er Frank og Esther, som er hjemmets far og mor.

Derudover har de en uvurderlig hjælp i Mary, som på alle måder hjælper med på hjemmet. Det er næsten forkert at kalde det et børnehjem - vi kalder det hellere et familiehjem.

Udover Rehema Home, som er BørnSulter's eget, støtter vi fem andre børnehjem i Tanzania. Vi oplever, at vi er ved hjertet af vores bestemmelse som organisation, når vi oplever, at børn heles fysisk, psykisk og åndeligt. At dette sker på alle tre områder, lader sig ofte kun gøre, der hvor børn favnes og inkluderes i en familie.



Har du lyst til at læse mere, er det her

→ www.bornsulter.dk

eller har du lyst til at hjælpe BørnSulter med at løfte flere børn ud af fattigdom og sult, kan du altid skrive til os her

→ dk@bornsulter.dk



Torkild og Tabitha, som formidler BørnSulterers nødhjælp i Tanzania, møder ofte mennesker, som har akut brug for lægehjælp. Da den slags er dyrt, er der mange fattige, der dør eller forkrøbles.

BørnSulter oplever, at det også er en del af vores kald at lindre konkrete fysiske behov. For nylig kunne vi hjælpe drengen til venstre, som havde 6 tæer på den ene fod.

Velkommen til at gøre en forskel!
...i en verden delt af ubrudt b

BørnSulter

Vesterskoven 8

DK-9550 Mariager

Nødhjælpskonto: 3708 3708059188

Administrationskonto: 3708 3708059218

BørnSulter
100 % ubeskåret nødhjælp