

# BørnSulter **update**

December2014

## Barmhjertig

er noget man bliver  
mens man øver sig på barmhjertighed

Som en mild regn drypper den  
fra himlen på jorden





## NÆRING OG LÆRING

BørnSulters NGO i Nepal har en initiativrig bestyrelse. Et af medlemmerne, Prahbat, er i gang med en uddannelse som socialworker og har sammen med et team oprettet en kontakt til en skole i et meget fattigt område, som hedder Dolakha. Formålet er at undersøge sammenhængen mellem læring og næring.

Efter at have konstateret, ikke særligt overraskende, at børns læring er meget afhængig af, at de også får nærende mad, iværksatte de, at de 170 børn på den pågældende skole fik et måltid mad på skolen i projektperioden. Men samtidig med at de konstaterede tydelig fremgang i læringen, måtte de også konstatere, at deres egne midler ikke rakte til at fortsætte med at give børnene det gratis måltid.

BørnSulter kunne se det prisværdige i deres arbejde, eftersom børnene på skolen lever i ekstrem fattigdom og ikke får den mad, de har behov for hver dag. BørnSulter har foreløbigt lovet at give mad det næste år, med mulighed for forlængelse.

Måltidet, børnene får serveret, er lavet ud fra deisen simpelt, men nærende. Ingredienserne til den suppe, som serveres, er nogle særligt fremdyrkede grøntsager med høj næringsværdi. Alt sammen fra marker i lokalområdet.

Prahbat er dog ikke den eneste af bestyrelsens medlemmer, som er aktiv i kampen mod sult og uretfærdighed, ved siden af arbejdet i BørnSulter. Formanden Bhim, er involveret i et arbejde, der forsøger at forhindre, at kvinder fra regionen nord for Kathmandu bliver solgt som sexslaver. Et problem, som forårsager stor menneskelig nedværdigelse og lidelse. BørnSulter håber på sigt også at kunne være med til, at dette redningsarbejde bærer større frugt, og kvinderne får genoprettet deres værdighed. Udover dette arbejde har Bhim et hjem for forældreløse børn, som også BørnSulter støtter. Børnene fra vort eget hjem, Beloved Children Home, vil til jul bage kager og købe gaver for derefter at besøge dette børnehjem og hygge med dem. Se billederne til højre.

## NEW VISION HOME FÅR JULEGAVER



Nye tykke madrasser, samt nye dyner og puder medførte stor begejstring på det lille børnehjem







# Beloved Children Home

Familiehjemmet med de 27 børn bliver stadig et mere harmonisk hjem. På hjemmet, som er drevet af kompetente og omsorgsfulde voksne, oplever børnene en sund vækst på alle områder.

Hjemmet emmer af harmoni, og selvom 27 børn lyder som en stor mundfuld, er den disciplin, orden og kærlighed, som møder os hver gang, vi besøger dem i Kathmandu, påfaldende. Sidst vi besøgte dem i oktober måned, valgte vi at overraske dem med en lille op-



levelsestur til en naturpark beliggende i Nepals lavland. Selve busturen på 5-6 timer var en oplevelse i sig selv.

Vel ankommet til naturparken gik der ikke lang tid, før børnene overvandt sig selv ved at ride på elefanter gennem junglen og sejle i trækano ned af floden med krokodiller. Som dansker bliver man konstant mindet



om, at dette ikke ligner en vestlig naturpark, og stor var glæden over at overleve alle strabadserne :-)



Hvilken glæde det var at få lov til at velsigne børnene med en tredagstur, som kun enkelte af dem har oplevet i deres barndom hidtil.

Alle børnene på hjemmet glæder sig til julen, og de har længe været igang med at forberede at skulle rundt forskellige steder og dele deres hjemmebag og indkøbte gaver ud. Bl.a. vil de besøge et andet børnehjem, som har meget få midler til julehygge.

Hvis du har lyst til at være med til at sørge for, at børnene får en julegave, kan du indsætte beløbet, du ønsker at give, på nødhjælpskontoen og mærke indbetalingen 'julegave'. Vi fordeler beløbene, så børnene på hjemmet alle oplever at få lige meget. Hvis du har et fadderbarn, som bor hjemme, vil beløbet, du indsætter, gå 100% til en gave til det pågældende barn. Husk at gøre det i god tid - helst allerede inden 14. december.





# Tanzania

Det var hjertegribende at besøge børnene, som kommer på skolen i Tangas slumområde. BørnSulter sørger for, at 140 børn i alderen 3-8 år gratis kan få skolegang i dette fattige kvarter. Derudover hjælper vi dem med mad, tøj og skolemateriale. BørnSulter betaler endvidere for lærerlønninger.

Hidtil har skolen anvendt kirkerummet som undervisningslokale, men eftersom det langt fra er optimalt at undervise de forskellige aldersgrupper i ét lokale, har det længe været en bøn at have særskilte rum, hvor børnene kan modtage undervisning.

Nu er bønnen hørt, og der er med hjælp fra kulturministeriets støttepulje og private gavegivere ved at blive opført en bygning ved siden af kirken, som fremover vil danne ramme for undervisningen.

Når man besøger børnene i deres dybe fattigdom, forstår man godt deres store begejstring for at komme i skole og samtidig få et måltid mad. I skolen har de fine uniformer og tilhørende sko på - en oase af læring og leg opstår her og giver håb for den enkelte om at kunne bevæge sig ud af fattigdommen med en uddannelse. Mange af børnene kommer fra muslimske familier, som har stor tillid til de kristnes arbejde.







# Fakis mirakel

Måske husker du den lille dreng, Faki, som vi omtalte i det tidligere nyhedsbrev. På en af de skoler, som BørnSulter støtter, kom denne 5-årige dreng vraltende langsomt på sine forvredne fødder. P.g.a. misdannelsen havde han dannet en hæl på siden af foden, som han gik på. I et samfund som Tanzania ville han have meget ringe fremtidsudsigter i forhold til at kunne arbejde og forsørge sig selv.

Efter at Faki var blevet undersøgt, lykkedes det at få kontakt til nogle læger, som fortalte os, at det ikke var noget problem at operere ham, så han kunne komme til gå normalt igen.

Idag er Faki opereret, og alt er gået godt! Det var ikke så svært at udtænke en god julegave til denne dreng. Et par nye sko og en fodbold venter ham, så snart han har smidt gipsen og gennemgået genoptræning.

Tak til alle jer, der gør det muligt, at børn som Faki oplever, at der er håb for fremtiden.

Familien kalder det for Fakis mirakel!



Fakis fødder inden operationen.



## Nødhjælp

Selvom det for Faki var et mirakel at kunne gå igen, er der mange der er meget værre stille og må kæmpe for overlevelse hver eneste dag. Under det seneste besøg i Tanzania besøgte vi nogle af børnene i deres hjem i slumområderne. Her mødte vi bl.a. et par bedsteforældre som dårligt kunne tage hånd om sig selv, men alligevel tog hånd om deres 7 børnebørn, der var blevet forladt. Det skar i hjertet at se denne forarmede familie. Bedstemoderens øjne var matte og syntes ikke at have

meget håb tilbage. De boede alle sammen i en mudderklænet hytte, hvor kun to senge udgjorde deres sovepladser. Sengebunden var ikke-eksisterende, og madrassen var en bademåtte.

Når vi møder disse mennesker, glæder vi os over, at der er nogle, som giver gaver til BørnSulter, der ikke er øremærkede et enkelt barn, men kan anvendes til at hjælpe en familie som denne.

Nu har denne familie og flere andre fået rigtige senge og rigtige madrasser, myggenet og andet som gør livet en anelse mere værd at leve.







# Rehema Home

**Rehema** betyder barmhjertighed på swahili.

BørnSulter startede for et halvt års tid siden dette familiehjem i Tanzania. Hjemmet er blevet til virkelighed, da vi i samarbejde med særligt Torkild og Tabitha, oplevede, at mange ting lagde sig til rette til rette tid.

Egteparret Frank og Mary, som i dag er 'far og mor' på hjemmet, er aldrig selv blevet velsignet med børn, men de har altid drømt om at skulle blive forældre. Nu er drømmen blevet til virkelighed, og de er fyldt med taknemlighed over at blive betroet opgaven at skabe et hjem fyldt til randen med kærlighed og omsorg for forældreløse børn.

Få dage efter beslutningen var truffet, begyndte de første børn allerede at dukke op. Børn med forskellige historier, alle med et fælles tema; at være blevet overladt til at klare sig selv.

I dag bor der 8 pragtfulde børn i alderen 2-8 år, der

oplever, at deres liv er begyndt på ny.

Zuu var det første barn, som kom til hjemmet, efter at hendes far var druknet i floden. Moderen faldt kort tid efter om og døde af ukendte årsager, 27 år gammel.

Christian, Sesila og Jesca var de tre næste. De tre søskende er blevet alene, efter at faderen blev myrdet. Deres mor døde kort tid efter, måske som følge af chokket over mordet. Herefter er der kommet to søskendepar, hvor det ene mistede sin mor i en busulykke, og da faderen er næsten blind, kan han ikke forsørge dem. Det andet par har mistet deres mor til AIDS, og faderen er så alvorligt



svækket af samme sygdom, at han ikke tage sig af børnene.

Hjemmet kører endnu med stort underskud hver måned - men vi ved, at det ikke er vores egen ide og tror derfor på disse børns fremtid. Nogle af børnene har endnu ikke faddere, og hjemmet har også behov for nogle, som vil være protektorer, der støtter hjemmet med et fast månedligt beløb.

Hvis det taler til dig, at hjælpe disse børn, glæder vi os til at høre fra dig. Hvad enten du ønsker at blive fadder eller protektor, kan du tilmelde dig på BørnSulter's hjemmeside - hjælpen, du giver, går som altid 100% ubeskåret til at hjælpe børnene.

Vores erfaring siger, at børn, der bliver favnet med kærlighed og omsorg på et familiehjem, selv efter tragiske oplevelser oplever at blive hele børn igen. Tænk at få lov til at være en del af dette!

# Bær andre!

Det starter i krybben.

Men det stopper ikke med krybben.

Jesus er ikke barn længere og vi heller ikke.

Opgaven er at ophøre med at kredse om de be-  
høv,

vi havde som børn: se mig, bekræft mig, hjælp  
mig,  
bær mig.

Det er tid til at bære andre.

Måske er det julens budskab, at han, som  
kom som et barn og selv måtte bæres, endte  
med at bære hvert eneste menneske.

BørnSulter tænker, at de mennesker der lader  
sig bære, også bliver sat i stand til at bære  
andre. Og at bære andre er væsentligt  
hvis vi skal blive mere barmhjertige.

Lev så andre lykkes!



Barmhjertighed



BørnSulter er en uafhængig og selvstændig organisation, som formidler 100 % ubeskåret nødhjælp.

Det betyder, at vi har adskilt vore konti i en nødhjælpskonto og en administrationskonto. Alle beløb, som indsættes på nødhjælpskontoen, anvendes 100% til nødhjælp i Nepal og Tanzania.

BørnSulter har ingen udgifter til lønninger og lokaler i Danmark.

BørnSulter er godkendt efter fradragsreglerne, og du kan derfor trække din støtte fra i skat. Arv er endvidere skattefritaget.

Her kan du betale med  
26 17 35 71



**MobilePay**  
By Danske Bank\*

BørnSulter ønsker alle en glædelig jul og et nytår fyldt med håb

Hvis du ønsker at give en julegave til børnenes jul i Nepal og Tanzania, kan du indsætte beløbet på nødhjælpskontoen og mærke den 'julegave'.

Tak for alt i det forgange år. Hvis du kunne se over på den anden side af jorden, ville du se en masse børn stå og vinke, taknemmelige over det, som er blevet dem til del.

**BørnSulter**

bornsulter.dk  
dk@bornsulter.dk  
2617 3571

Nødhjælpskonto: 3708 3708059188  
Administrationskonto: 3708 3708059218