

A woman wearing a white headscarf and a white shawl is sitting on the ground. She is holding a young child who is eating a piece of bread. The woman has a serious expression. In the background, there is a metal gate and a sign with text in Hindi and English. The sign includes the words 'Computer', '3000/-', and 'STAAD Pro'.

BørnSulter update

maj2014

Krishna eller Kristus?

Et valg der afgør alt.
Når kulturer bryder sammen
nedbrydes mennesket.
Der står Kristus og tilbyder genoprettelse.

“Jeg er livets brød”

Ikke som ideal eller livsfilosofi.
Men som personlig genopretter.



BELOVED CHILDREN HOME

GLÆDE
NÅR MAN BESØGER BØRNE PÅ FAMILIE-
HJEMMET MÆRKER MAN FRA FØRSTE ØJE-
BLIK AT GLÆDEN BOR HER

FRA SORG TIL DANS

På BCH bor der nu 27 børn, som har fået vendt deres liv fra sorg til dans. Når man bor sammen med disse 27 unger, som vi gjorde i april måned, siger det sig selv, at man får opfyldt sit sociale behov. Men noget man aldrig får for meget af, er den glæde, som disse børn smitter med.

Midt i april måned begyndte et nyt skoleår og alle har klaret deres skolegang flot. De store børn er begyndt, at tænke på deres fremtid.

Een er blevet 18 år og flere nærmer sig, så vores tanker om at etablere et udslusningssted, som overgang til at kunne klare sig selv, for de som ikke længere er børn, rykker nærmere. Men vi mangler

midler til at virkeliggøre det, i form af at købe en lejlighed eller et lille hus. Har du hjerte for, at dette må lykkes hører vi gerne fra dig.

Dagene på hjemmet var begivenhedsrige og vi fik tid til at bage med børnene, spille fodbold på den lokale boldbane, afprøve en ny overdækket fodboldbane - som var plan!, besøge et nyopført vandland i Nepal, spille bordtennis, badminton og basketball. Vi så tilmed børnenes eget talentshow og danceparty, med rigelige mængder af popcorn.

Behøver vi at sige, at vi allerede glæder os til næste gang, vi skal mærke glæden fra disse vidunderlige børn.

De to piger i nederste højre hjørne er de seneste børn som har fået et nyt hjem på BCH. De levede før i et øde bjergområde i familier som var brudt sammen. Den mindste, Susmita var meget grov i sit sprog og mørk i sit sind da hun kom til hjemmet. Men idag skal man blot fange hendes blik i et sekund og hun bryder ud i et stort grin. Vi har set det igen og igen. Børn der udsættes for kærlighed og glæde, restituerer i deres sjælsliv meget hurtigt.

Det er svært at finde noget i denne verden som slår oplevelsen af at opleve et barn foretage denne rejse fra at være dystert, lukket og fyldt med mistillid, til at møde øjne som har lukket lyset ind og ladet sig fylde af godhed og barmhjertighed. Ja findes det, som slår dette, har vi endnu ikke erfaret det!

Begge nyankomne piger har brug for personlige faddere hurtigst muligt. Så hvis du har vilje og midler til at hjælpe en af disse piger, til en tryk opvækst, hører vi gerne fra dig. Det koster 200 kr. om måneden. BørnSulter sender som altid hjælpen 100 % ubeskåret!



HJEMMETS GLÆDE HAR EN SKÆRENDE KONTRAST

FLODENS FOLK

Kathmandu gennemskæres af en stor flod som fremmaner et ildelugtende signal om at miljøspørgsmål endnu ikke er nået til Nepal. På brinken af det dødbringende vand bor de udstødte - de som er født uden rettigheder og uden nogen mulighed for avancement.

Som affaldet i floden er de samfundets menneskelige affald. Uvelkomne overalt, mødt med mistænkeliggørelse og foragt. Frygten for den sociale smitte eller selv at havne i sumpen afholder stort set alle fra at gøre noget. Barmhjertighed er ikke en mulighed da det hinduistiske kastesystem har afgjort deres skæbne.

Hver generation har sine skibbrudne og i Nepal tror man på, at upersonlige kosmiske principper har kastet nogen på affaldsdyngen, mens andre er bestemt til overdådige liv. Et sådan forvrænget virkelighedsbillede kan kun imødegås med sandhed. Sandheden om at mennesket er skabt i sin skabers billede og at

deres potentiale er majestætisk. De er blevet fortalt at de har den samme værdi som flodens døde vand, men virkeligheden er at de er børn af en konge, skabt med evigheden for øje. Derfor vil de store børn, sammen med medarbejderne på hjemmet, tage med ud til flodens folk og dele mad, tæpper og fællesskab med nogle af dem der bor her. Måske byder chancen sig til at fortælle om deres gudsbilledlighed og den medfølgende værdighed. Om deres mulighed for at genoprette billedligheden og leve i en relation med skaberen.

Om vi kan overbevise dem om, at deres virkelighedsbillede er en løgn, er uvist. Men vi kan gøre forsøget. At udskifte Krishna med Kristus er en rejse for et menneske, som længe har været fange af en forvrænget virkelighed og kræver voksende kærlighed til sandheden. For de der fortæller historien, kræves stor kreativitet i måden at vise kærlighed. En tro som er virksom i kærlighed.

SOM AFFALDET I FLODEN
ER DE SMIDT UD SOM
SAMFUNDETS MENNESKE-
LIGE AFFALD.

UVELKOMNE OVERALT,
MØDT MED MISTÆNKE-
LIGGØRELSE OG FORAGT.



HJÆLP

VI MANGLER FADDERE OG PROTEKTORER

UDOVER BCH har vi for få måneder siden startet et familiehjem i Tanzania, hvor der allerede er otte børn. Alle disse børn mangler, som de to nye piger på BCH og familien herunder, faddere. Derfor beder vi dig om, at overveje muligheden for selv at hjælpe eller dele disse behov med mennesker du tror vil hjælpe et barn til et værdigt liv. Skriv på dk@bornsulter.dk nu!



Mens vi var i Nepal arrangerede vi en dag for alle de hjemmeboende fadderbørn, 65 ialt som bor rundt omkring i Kathmandu. Mange fortalte om deres håbløse situation, men at de pga. hjælpen fra deres fadder nu kunne klare at give deres børn mad og skolegang.



FODBOLD

Tænk sig hvilken glæde det var for drengene, at spille fodbold på en bane som var helt plan!



RIS Nationalretten i Nepal er dal-bhat (ris med sovs). Børnene elsker det og spiser næsten 20 kg. ris om dagen.



FORLADT

Fornylig mødte vi kvinden på billedet og hendes tre børn. Faderen er taget til Dubai for at tjene penge, men har ikke ladet høre fra sig i to år. De bor i et skur på lånt tid og den ældste dreng på 14 arbejder fuldtid, for at forsørge dem. Vi har besluttet at hjælpe dem. Vil du være fadder?

BørnSulter

bornsulter.dk
dk@bornsulter.dk
2617 3571

Nødhjælp: 3708 3708059188

