

Børn Sulters UPDATE



Birman & Shristi

Nepal

Dette nyhedsbrev kommer til at fokusere på Nepal, eftersom der er sket rigtig meget de sidste par måneder i BørnSulters arbejde i her.



Det er de sidste par måneder kommet os til at stå klart, at vi ikke længere kan arbejde i området nord for Kathmandu, hvor to af de fire familiehjem vi har startet er beliggende. Vores medarbejdere er blevet truet og afpresset penge af kriminelle bander. Vi har flyttet så mange børn som det var muligt, fra de to hjem; Mercy Home og Sahara Home, ned til et nyt hjem i Kathmandu. Her flyttede børnene ind midt i april.

Vi har også har været nødsaget til at afskedige flere medarbejdere, heriblandt vores lederpar, Sitaram og Pabitra, og der skulle derfor også findes en ny løsning for de børn som bor på Lovely Childrens Home. Lederparret på Morningstar Home, Raj Kumar og Uma, bliver nyt forældre par for alle børnene, som vi har samlet på det nye hjem, beliggende nær det nuværende Morningstar Home. Det nye hus, som er meget stort, opfylder alle myndighedernes krav og får bl.a. en drenge- og en pigeetage.

Årsagen til at vi har været nødsaget til at afskedige flere af vores medarbejdere skyldes, at vi ikke længere kan opretholde tilliden til dem. Efter at vi har fået fuld klarhed over situationen har vi truffet de fornødne beslutninger og gennemført de tiltag som var nødvendige. Noget har måttet blive rykket op med rode og andet har skullet plantes på ny.

Som nogle er bekendt med, var vi ved at få opført en ny bygning i området hvor vi ikke længere kan arbejde, som skulle huse Mercy Home. Dette hjem bliver nu ikke til virkelighed, da det ikke er realistisk at fortsætte arbejdet i det førnævnte område. Virksomheden, Botano, som har betalt det fulde beløb for denne bygnings opførelse, har udvist stor forståelse for situationen og har valgt at bakke BørnSulters ledelse fuldt op, ved, udover hvad de allerede har givet, at betale huslejen på det nye hjem de næste fem år, samt alle flytteudgifter. Vi glæder os over denne generøsitet, der betyder at vi er i stand til at fortsætte det arbejde som allerede har båret megen frugt. **Herunder lidt billeder fra livet på Morningstar Home...**



Når man skal i skole må frisen være i orden...



Ishor elsker de nye rulleskøjter.



Martha ligger og ser billeder...



Shristi i skoleuniform...



Arjun læser lektier...



Bestyrelsen for den NGO, som vi har oprettet i Nepal.

BørnSulter vil i Nepal hedde BelovedChildren

Fra venstre **Uma og Rajkumar** (forældrepar på Morningstar), **Binu** (tutor og staff på MSH), **Tulasi** (bedstemor på hjemmet), **Carsten**.



I forbindelse med omstruktureringen har vi oprettet en NGO i Nepal (Non Government Organisation) sådan at BørnSulter's arbejde i Nepal, fremover vil medføre et samarbejde med en kompetent bestyrelse for den nye NGO i Nepal. Vores lederpar på Morningstar home og vores supervisor vil være ansvarlige for den daglige ledelse af arbejdet i Nepal.

Vi har samtidig valgt ikke at opsøge nye børn pt., men tilbyder mennesker i Danmark at blive protektorer for det nye hjem i Kathmandu. Da alle faddernes støttebeløb går ubeskåret til at betale mad, skolegang og omkostninger ved at have dem på hjemmet, har vi ofte manglet midler til at skabe de bedste rammer for børnene udover den basale omsorg og skolegang. Men ved at mange har sagt ja til at blive protektorer bliver det nu også muligt at virkeliggøre nogle af alle de ideer vi før ikke har haft råd til. Vi har fået lavet bordtennisbord, købt cykler, påbegyndt et mindre bibliotek, lavet studieværelse. Undervejs er en badmintonbane og basketcourt, anlæggelsen af en dejlig have med en kæmpe stor sandkasse. Fra at være en vildmark omskaber vi baghaven til et lille paradis.



På sigt har vi en drøm om at skabe et udslusningssted for de børn som afslutter deres grundskole (10 kl.) og færdiggør deres 2-årige overbygning på grundskolen (2+). V har et nært forhold til en anden organisation, som med stor succes har arbejdet med dette igennem en årrække og har set den store betydning dette har for børnene, som overgang til virkeligheden, uden for de trygge rammer på hjemmet. Men disse drømme vil vi fortælle jer meget mere om senere. Endnu er der tre år til at den første af børnene når dette stadie af sin skolegang.

Ved at samle børnene har vi også langt bedre muligheder for at følge dem tættere i deres udvikling og inddrage dem i alle dagligdagens gøremål. Vi har oprettet forskellige komiteer; en slikkomite som er medbestemmende for fredagsslikken, en aktivitetskomite som skal planlægge picnics og konkurrencer, en sportskomite som planlægger sportsaktiviteter og en køkkenhave komite som bestemmer hvad der skal dyrkes til glæde for alle, samt flere komiteer undervejs. Alt dette er til stor glæde for børnene som oplever sig medinddraget i de ting der foregår på hjemmet.

"Se jeg gør alting nyt..."

Morningstar betyder morgenstjerne. En stjerne som viser sig på nattehimmelen lige umiddelbart før solen bryder frem. Sådan bebuder den nattens ende og forkynder at solen står op og afslutter mørket.

Jesus omtales i bibelen som den lysende morgenstjerne og er billedet på den som afslutter det mørke, som mennesker er omsluttet af, før de påbegynder en vandring med ham.

Morgenstjernen viser os vej...



Morningstar Home

En håbsfyldt fremtid!

På trods af alle de forhindringer der er opstået og måtte opstå for at række ud mod de fortabte og hjælpeløse børn, er vi fulde af fortrøstning for fremtiden. BørnSulter har brug for mennesker der vil arbejde med stor gennemsigtighed, hvor tilliden stadig er bærende, men i sidste ende kan vi, som medarbejdere på et dybere niveau, **kun rose os af dette ene: at vi kender Gud og forstår, at Hans handlinger på jorden er motiveret af nåde, barmhjertighed og retfærdighed og at han glæder sig over dem, der handler på samme måde som han.**



Majs uddeling I august og september 2011 samlede BørnSulter over 46.000 kr. ind til køb af majs til masai-erne, som var ramt af tørken. Da vi besøgte området i september, var det en stor glæde at se flere hundrede familier få mad med sig hjem.

Vi rejste fra Tanzania med glæde i hjertet over at vide, at alle de penge der var samlet ind ville række frem til maj måned til majsuddeling. Vi vidste at jeres generøse gaver ville redde liv. Tak til alle som har givet disse gaver til at vi kunne købe majs og uddele igennem det sidste halve år.



Den 30. april 2012 var sidste gang vores medarbejdere i Tanzania uddelte majs i Mswakini. De har igennem det sidste ½ år uddelt nødhjælp da som bekendt Afrika igen led af tørke. Vi har hjulpet 350 familier med ca. 20 kg majs 2 gange månedligt igennem denne meget svære periode. Der var vild jubel den sidste dag de delte ud, for det regnede en ordentlig byge, og søen er igen fuld af vand og jorden er for 3 gang i det her ½ år beplantet og hvis regnen fortsætter, så får de en høst i år!

Efter uddelingen af mad blev folk "hængende" hvilket vores medarbejdere syntes var lidt underligt, men tænkte at regnen måske holdt dem under træerne. Hvad de ikke vidste, var at familierne havde planlagt en afskeds tale og gave til dem som TAK for den livgivende majs. Den tak vil vi gerne videresende til dig som har givet til, at vi kunne brødføde disse 350 familier i det sidste halve år! En af vores medarbejdere blev klædt ud som Masaipige og det vakte stor jubel hos kvinderne som hujede og grinede.



Som afslutning på dette halve års majsuddeling havde vores centrale medarbejdere arrangeret et

lille takkemåltid med helstegt ged for de ca. 20 frivillige der har brugt deres tid de sidste 6 måneder på at hjælpe os. Det var en stor succes hvor hver person delte hvad de syntes havde været godt og dårligt i det arbejde vi fælles havde udført. Selv kvinderne kom med deres meninger foran mændene og det er stort fremskridt. De var meget glade for overraskelsen, da de frivillige ikke vidste, at det var arrangeret.



”Ske din vilje på jorden som den sker i himlen”



Pigerne på Mahima Niwas har netop overstået deres eksamener og alle pigerne har klaret det flot. Da det i Indien er meget normalt, for nogle, at gå klassen om igen, er der stor glæde over, at alle klarede sine eksamener og kan fortsætte i næste klasse.

Pigehjemmet har i foråret haft besøg, af et hold fra en bibelskole i Danmark, som har været til stor gensidig glæde for både pigerne og gæsterne fra Danmark. Lederparret på Mahima Niwas, Roy og Jennifer, planlægger et besøg i Danmark til august, i forbindelse med at de også gæster England, hvor de har støtter. Hvis du har lyst til at høre mere om deres mødeplaner i Danmark, er du velkommen til at kontakte os.



Der afholdes generalforsamling den 28. maj 2012 kl. 19.00.
(Vi mødes i hytten midtfor - Kom i god tid...)

bornsulter.dk

100 % ubeskåret nødhjælp

dk@bornsulter.dk
www.bornsulter.dk

Nødhjælpskonto
3708 3708059188