

# Børn Sulter UPDATE



Suntali og Sarala — Mercy Home

## TUSIND TAK FOR DIN HJÆLP!

I sidste nyhedsbrev fortalte vi om behovet for akut nødhjælp til sultofrene i Tanzania. Med stor taknemlighed har vi nu sendt indsamlingsbeløbet - 46.275 kr.- ubeskåret videre til køb af majs. Det betyder, at vi kan give 255 mennesker mad i 6 måneder. Tak til alle jer, der reagerede på nødråbet - mange familier overlever pga. af jer.

### Nepal



I oktober besøgte vi Nepal, og for første gang var alle fire familiehjem samlet til to pragtfulde dage i Zoologisk have og Botanisk have. Børnene fra MercyHome og SaharaHome kørte om natten ned til Kathmandu og overnattede på de to familiehjem i Kathmandu. Det blev en stor succes - dog var der et par trætte ledere dagen efter. Leg og glæde fyldte luften i de to haver, og de børn, som for første gang var i Kathmandu, var overvældede af indtryk. Vi håber i fremtiden at kunne finde penge til at arrangere denne slags sammenkomster, da vi oplever, at børnene hurtigt knytter venskaber med hinanden, og at det bringer megen glæde.



Simeon

Under vores besøg på Sahara Home deltog vi også i en gudstjeneste i kirken. Efter mødet kom der en mand, der ledte tankerne hen på Mahatma Gandhi, hen til mig med en løftet pegefinger og fortalte mig, hvor vred han ville have været på mig, hvis han var hindu, og jeg havde talt som jeg havde gjort i kirken.

Efter denne første introduktion fortalte han sin historie; han havde som hindupræst bygget sit eget Vishnutempel og dyrkede inderligt denne gud. Han begyndte dog at undre sig over, at de kristne, han havde mødt, var blevet helbredt i kirken, og han forhørte sig hos de lærde i hinduismen, hvordan det kunne ske, når Vishnu ikke kunne udrette dette. De forklarede ham, at den Kristus, de kristne dyrkede, var en ond dæmon, som gav de kristne deres kraft. Denne Kristusdæmon var så stærk, at den også stod over Vishnu, som ellers er en af hinduismens vigtigste guder. Simeon, som man den hedder, (før han blev kristen, hed han Durga, som er en hindugud) ville undersøge denne Kristusdæmon og læste bibelen. Undervejs i sin læsning blev han overbevist om, at Kristus ikke var en dæmon - men Gud selv.

Han besluttede sig for at følge Kristus, hvilket bevirkede, at han af de ældste blev smidt ud af sin landsby. Men Simeon havde fundet, hvad han ledte efter...



**Hver gang vi besøger fadderfamilier** rundt omkring i Kathmandu og i bjergene, mindes vi om, hvor vigtig fadderens trofasthed er for disse familier. Kvinden på billedet blev med sine børn smidt på gaden af sin mand, da hun efter at være blevet helbredt i kirken ønskede at blive kristen. Hun mistede tilmed sit arbejde på en sæbefabrik og bad om, at hendes børn måtte bo på et af familiehjemmene, da hun ingen mad havde at give dem. Vi hjalp hende i stedet med faddere til hendes børn. I dag tror hun igen på fremtiden...

**Dinesh og Umesh, som her bliver båret af storebror,**

blev for under et år siden bragt til Mercy Home. Faderen var for tre år siden blevet psykisk syg, og da de var lavkastefamilie, var der ingen, der ville hjælpe dem. Moderen forlod derfor familien til fordel for en anden mand, som hun har giftet sig med. Dinesh og Umesh blev fundet med deres far i bjergene, hvor han havde sat sig for at dø med dem, men børnene blev bragt til Mercy Home af kvinden, der fandt dem.

I dag er de to drenge, som har mod på livet, og de er meget dygtige i skolen...



...og vi kunne fortælle mange lignende historier om alle de børn, vi efterhånden har set blive forvandlet af godhed og kærlighed.

Men endnu er der mange historier, der venter på at blive fortalt. Der er få ting i livet, der overgår det at se ind i øjnene på et barn, som har haft et gennemgribende møde med kærlighed og godhed. Men også få ting, der er så hjerteskrærende som at møde de børn, som aldrig har oplevet disse ting i deres liv. Lad os gøre mere...



LAD OS JUBLE MED DEM, DER JUBLER - MEN ALDRIG GLEMME AT GRÆDE MED DE GRÆDENDE...

**BOTANOO** er en danskejet virksomhed, som arbejder for en renere verden. Virksomhedens ejer har et stort hjerte for denne verdens svigtede børn og har derfor generøst tilbudt at betale for opførelsen af et helt nyt Mercy Home i Nepal. Så efter en kort besigtigelsestur med en repræsentant fra Botanoo, er byggeriet nu i fuld gang.

Om 6-8 måneder er det planen at holde indvielse af det nye hjem, som også kommer til at huse en sundhedsklinik i stueetagen, så området's fattigste og lavkastefamilier kan få basal lægehjælp. Med tiden drømmer vi om at udvide dette arbejde, sådan at vi kan hjælpe de mange unge piger, der hvert år bliver ofre for menneskehandel.



**Mercy Home**

**DU OG JEG ER BESTEMT  
TIL AT BRYDES OG DELES  
I EN VERDEN DELT AF UBRUDT BRØD  
MED STOR TAKNEMLIGHED FORMIDLET VIDERE FRA NOG-  
LE AF DENNE VERDENS FATTIGSTE BØRN ØNSKER BØRN-  
SULTER DIG OG DIN FAMILIE EN GLÆDESFYLDT JULETID.  
MÅ GODHEDEN OG BARMHJERTIGHEDEN BLIVE DIN ÆRESGÆST.**



**TANGA NURSERY SCHOOL** er en af de tre skoler, som BørnSulter betaler driften af. Børnene er stolte over at forlade deres mørke hytter om morgenen for - klædte i fine skoleuniformer - at gå i skole. Kl. 10 bliver der lavet majs vælling til de 114 børn som dagens første og ofte bedste måltid. Måltidet er helt væsentligt for at børnene kan holde koncentrationen på undervisningen. Børnene kommer fra de fattigste familier i byen.

Ca. 95 % af byens indbyggere er muslimer, og derfor er mange af børnene, der kommer i skolen, naturligt nok fra muslimske familier. Kirken er stolt over, at kirkerummet kan bruges som skole i hverdagene, og at man dermed kan være med til at favne de fattigste familier i området. Sang, leg og læring fylder luften herinde hver eneste dag nu...



Under besøget i Tanzania mødte vi børn som lever i ekstrem fattigdom. Deres hjem er typisk lavet af jord og grene, og hverdagen går med at skaffe mad til morgendagen. Nogle indtryk fæstner sig i sindet og glemmes ikke igen. Sådan et sted var jordhytten, hvor en bedstemor boede med sine tre børnebørn. Mens vi sad der i mørket på sengen, det eneste møbel i hytten, så vi i lyset fra indgangen ned på en dreng, der sad i støvet og stirrede modløst ud i luften. Hans øjne var udspilede, og maven udspændt som en gravid kvindes, hans hud var udtørret og rynket og det stykke tøj, han havde på, var slidt og beskidt.

De fire sov på tværs i sengen for at være der. De fik to måltider om dagen, begge gange den klassiske ret for de fattigste, Ugali, som i sin konsistens minder om tapetklister og indeholder meget lidt næring. Første måltid får de kl. 13, og det sidste inden de går i seng. Uanset hvor vi har besøgt de fattigste i Tanzania eller Nepal, har svaret på spørgsmålet om, hvad det værste er, været: ikke at kunne give sine børn mad. Magtesløsheden. Vi tænker på, hvordan vi skal forklare disse mennesker, at det i vores del af verden bugner af overflod, og at mange kæmper med livsstilssygdomme (eller overflods-sygdomme). Hvorfor er det så svært for os at dele med dem? Deres verden er rykket nærmere vores, og hvis situationen en dag var omvendt, ville vi selv håbe, at vi var dem, der fik nogle få kroner om dagen at blive mætte for.



## **FOOD-RELIEF**

I august og september samlede BørnSulter over 46.000 kr. ind til køb af majs til masaierne, som var ramt af tørken. Da vi besøgte området i september, var det en stor glæde at se flere hundrede familier få mad med sig hjem. Men mange flere end der var majs til, havde søgt til uddelingsstedet i håb om, at der kunne blive en spandfuld majs korn til dem også.



Det var smerteligt at se dem, som var gået forgæves, og da de sidste sække skulle deles ud, opstod der tumult, da de, som stod sidst i køen, havde regnet ud, at de intet ville få. Alle ønskede til sidst blot at få for et par kroner majs, så de i det mindste havde lidt med hjem.

## **SKAL DE FATTIGSTE BØRN HAVE JULEGAVER I ÅR?**

Hvis du er fadder og gerne vil give dit fadderbarn en julegave (de faste månedlige beløb rækker desværre ikke til julegaver), vil vi bede dig indbetale beløbet allerede i november, for at vi kan nå at få købt og formidlet gaven inden jul. Gaver til børnene vil mest bestå af varmt tøj.

Det er vores håb, at nogle udover fadderne vil give et beløb til hjælp, så at vi kan give nogle af de fattige og forældreløse børn varmt tøj til denne vinter. Indsæt beløbet på nødhjælpskontoen og mærk det 'julegave'.



Torkild og Tabitha Jensen, som formidler nødhjælpen i Tanzania, besøger her Agnes, en enke med tre børn. Agnes' liv har været barskt, men hun har ved hjælp fra Torkild og Tabithas omsorg og danske faddere fået et nyt liv.

I dag går hendes drenge i skole, og hun har taget en pige til sig, som var blevet smidt på gaden. Trods hendes egen fattigdom valgte hun at drage omsorg for pigen. Det må kaldes barmhjertighed!

## Pumziko

er navnet på det lille børnehjem, som ligger i Arushas slumområde. Præsten Niman har sørget for et hjem for hjemløse og forældreløse børn, da han oplever det som en af kirkens vigtige opgaver.

Samtidig er kirkens eneste rum mødested for en børnehaveskole, som samler over 100 børn. Som det ser ud nu, kan BørnSulter i 2012 ikke længere finansiere driften af skolen, eftersom vores midler ikke er tilstrækkelige, og vi er nødt til at prioritere.

Pumziko børnehjemmet vil BørnSulter fortsat hjælpe, og vi håber på at være med til at sikre børnene et sted at være i fremtiden. Vil du være med til at sikre Pumziko hjemmet nogle basale fornødenheder og midler til huslejen, hører vi gerne fra dig.



## Mahima Niwas - pige hjemmet i Indien

Mahima Niwas betyder House of Glory og er et pige hjem, som ligger få hundrede meter fra den nepalesiske grænse. Her bor nu 54 piger, som alle kommer fra forskellige fattige regioner i Indien og i Nepal. Flere af pigerne er de første nogensinde fra deres



respektive stammesamfund, som får en uddannelse og dermed bryder en tung arv. Særligt en stamme, Rana Tharu, er blevet internationalt kendt, efter at National Geographic har skrevet flere artikler om denne stamme. Pigen Ratto bor på Mahima Niwas og er den første fra denne stamme, der nogensinde får en uddannelse. Hun skriver historie. En dag vil hun måske vende tilbage og være katalysator for, at flere piger kan forestille sig en anden fremtid end at blive bortgiftet som 14-årige og arbejde et helt liv i marken.

BørnSulter bifalder og beundrer dette fantastiske arbejde, som hjemmets initiativtagere, Roy og Jennifer, udfører sammen med deres medarbejdere. Deres vision er at hjælpe piger og kvinder, der ingen muligheder selv ville have for at bryde ud af deres opvækstmiljø. De vil give dem chancen for at forestille sig og arbejde for en fremtid, hvor de udfolder det særlige potentiale, der er lagt ned i hver enkelt af dem. Det er stort, og få ting overgår dette at være medarbejdere på, at andre lykkes.

Udover pige hjemmet har Roy og Jennifer opstartet et arbejde blandt voldsramte og udstødte kvinder, SEEMA. Disse kvinder mødes hver dag og væver punge, tasker og andre ting, som de håber, nogle vil tage ansvar for at sælge i den vestlige del af verden. Dermed tjener de til deres eget underhold. Hvis du har lyst til og mulighed for at være med til at sælge nogle af disse produkter, kan vi formidle en kontakt til Roy og Jennifer.

# bornsulter.dk

## 100 % ubeskåret nødhjælp

dk@bornsulter.dk  
www.bornsulter.dk

Nødhjælpskonto  
3708 3708059188