



# BørnSulter

Lev så andre lykkes...



**I sidste nyhedsbrev fortalte vi jer om uddeling af tæpper blandt de allerfattigste i en af Nepals fattigste regioner: Sindupalchok. Regionen ligger blot en halv dags kørsel fra hovedstaden Kathmandu, et bjergrigt område med enorme højdeforskelle. Alle beboere i disse områder er 100% afhængige af deres små jordbrug. BørnSulter har opstartet to familiehjem i denne region: Mercy Home og Sahara Home. Du inviteres i dette nyhedsbrev med ind på disse hjem for at høre deres historier. Historier om nåde og beskyttelse. Men først en historie om en særlig gær...**

Taknemligheden lyste ud af dem, som modtog de 5 kvm store tæpper. Mange har end ikke senge i disse områder, men må ligge i høet, og da bjergene grænser op til Himalaya, er der frost om natten. Hvert tæppe vejer 5 kg, og vores medarbejdere måtte gå op og ned flere gange for at dele de 200 tæpper ud. Børnene, som først fik øje på delegationen, blev lidt skræmte over at se mennesker, der var så rene og så pænt klædt på. Sitaram, BørnSulter's leder i Nepal, fortalte dem, at han var en af dem, da han selv er vokset op her i disse områder. Inden længe var der en lang hale af begejstrede børn, som lyttede og opmærksomt iagttog, det som foregik.

Mange undrede sig over gaverne. Man er vant til at blive opkrævet mere, end man magter at give, og man har i hvert fald aldrig fået noget værdifuldt givet - men nu var der nogle, der havde en dyb omsorg for dem. De forstod det ikke. Vores medarbejdere fortalte dem historien om en barmhjertig Gud, der karakteriseres ved sin generøsitet. De fortalte, at de var sendt for at formidle denne generøsitet og fortælle dem, at hans omsorg særligt strækkes mod dem, som andre betragter som de mindste og mest ubetydelige mennesker. En Gud som har særlig omsorg for de svageste og mest oversete - den Gud kendte de ikke.

I dag, tre måneder efter uddelingen af tæpper, er der vokset to kirker frem i bjergene. Det ene sted samles nu ca. 150 mennesker og det andet sted ca. 70 mennesker, som har mærket og set en levende Gud, som har omsorg for dem. Og hver dag kommer der nye til. Ja, hvad kan vi sammenligne det med? Måske med en klump gær som kommes i en dej - langsomt, men sikkert, gennemsyres hele dejen af gæren. Vil du være med til at sørge for mere gær, som BørnSulter kan komme i den dej, hvor nogle af de fattigste og mest oversete mennesker bor?

*Vi lever i en verden delt af ubrudt brød!*



Debbie og Tina havde nogle pragtfulde dage sammen med børnene på de fire familiehjem på deres rejse til Nepal i marts. Billederne viser deres picnicur med børnene, hvor der blev leget, sunget og spist dejlig frokost. De deltog også i det tilbagevendende børneprogram for de fadderbørn, som bor i Kathmandu, samt børnene fra de to familiehjem i Kathmandu. Her hørte de nogle rørende vidnesbyrd fra mødre, som fortalte om deres fortvivlede situation, inden de - gennem deres faddere - fik hjælp til at sende deres børn i skole og mætte dem hver dag.

Mange fadderfamilier er blevet kristne gennem hjælpen og oplever desværre at blive forkastet af deres øvrige familie, eftersom hinduer regner kristne som urene. Tak til dig, som er fadder for disse børn, der nu skimter håb om en bedre fremtid.





## SAHARA HOME

Sahara Home betyder beskyttelse på nepalesisk. Deres nye hjem er nu færdigt og blev indviet under Debbie og Tinas tur i marts. Det blev en fantastisk festdag, hvor mere end 400 mennesker var kommet for at fejre indvielsen.

Efter at Sahara Home var blevet opsagt i deres tidligere lejemål med en uges varsel, gav en frikirke og et ægtepar et beløb, der betød, at vi kunne sikre børnene dette hjem. Stueetagen anvendes som kirkerum, hvor der samles ca. 200 hver lørdag. De øvrige etager er familiehjemmets beboelse.

At se dette hjem som en realitet er en opfyldelse af familiehjemmets navn; *beskyttelse*. Gud beskytter de hjælpeløse. Eftersom grunden blev givet af en ældre mand fra kirken, og mange af de nye kristne har hjulpet til med arbejdskraft og bidraget med det, de havde, har det været muligt at bygge kirken/familiehjemmet for kun 160.000 danske kroner. Et hjem med glæde, sang og dans.

**Tak til alle jer, der har bidraget til, at dette blev virkelighed.**

**På billedet:** til højre står Suman og Sanumaya, som er 'mor og far' for alle børnene på Sahara Home. Bagerst til højre står Suresh, som har ansvaret for at bringe fadderhjælpen ud i bjergområderne, og han vandrer derfor mange km hver dag. Han og hans hustru bor delvis i bjergområdet og har nu også fået et værelse på det nye Sahara Home, så han har mulighed for at hvile et sted.



Yderst til højre står Suman og Suresh's forældre, som til dagligt bor oppe i bjergene, men ofte besøger og hygger med børnene på hjemmet. Resten af flokken er de vidunderlige børn, som har fået et nyt liv på dette hjem. Herunder billeder fra indvielsen.

*Tro, der ikke omsættes i handling, er værdiløs!*



Den ældre mand som forærede sin jordlod til opførelsen af Sahara Home og kirken.

I dag bor han ved siden af hjemmet med sin hustru, sine brødre, sin søn og dennes hustru i sit mudderklinede hus.



Der var ca. 400 mennesker til indvielsen.



Børnene fra hjemmet sang og dansede - de havde øvet sig længe!



Efter indvielsen var det tid til at dele festmåltidet, som var forberedt natten igennem.



Mange af fadderbørnenes familier kommer i kirken om lørdagen, som er deres eneste fridag. De glæder sig over et måltid mad efter den ofte time-lange gåtur til kirken.



Indvielse af Sahara Home og kirken.



Badri er præst i kirken, som ligger ved Sahara Home. Han har delt sin egen lille løn med to andre præster i de nye kirker i området.



Sitaram Shrestha er daglig leder af arbejdet i Nepal - her er han med sin mor.



## MERCY HOME

Mercy Home ligger 10 km fra Sahara Home og gennemgår lige nu store prøvelser. Familiens far, Sukulal, har fået konstateret lungekræft og er derfor meget svækket. Pga. Sukulals stigende behov for hjælp har vi ansat en ung mand til at hjælpe ham og familien i alle de gøremål, der er på hjemmet. Bed for Sukulal.

Som om dette ikke var nok at kæmpe med, er de også blevet opsagt i det hus, de lejer. Ejeren ønsker at råde over huset selv nu, og de har 10 mdr. til at finde noget andet. Vi kan ikke længere blive ved at finde egnede lejemål, primært fordi ejerne af husene er hinduer, som ikke ønsker at leje deres huse ud til kristne, som regnes for urene. Og yderligere er det et meget begrænset udvalg af huse, som har kapaciteten til et familiehjem, i disse områder.

Netop i disse dage er vores medarbejdere ved at finde en egnet grund i umiddelbar nærhed af Sahara Home. De to hjem kunne blive til gensidig velsignelse for hinanden i fremtiden, hvis de lå i gåafstand fra hinanden. Lige nu tænker vi, at der kunne være en form for sundhedsklinik i stueetagen, og at familiehjemmet kunne råde over de øvrige etager. Det ville være en længe ønsket drøm, der ville virkeliggøres, hvis de to hjem tilsammen kunne blive ikke bare den forvandlende hjælp til de forældrelose børn, som bor her, men også blive en udstrakt hånd mod den lokale befolkning, som lever i dyb fattigdom. Dermed ville de to hjem være baser for åndelig og fysisk sundhed (kirke og sundhedsklinik).

### MEN VI BEHØVER DIN HJÆLP!

Kan du se virkeliggørelsen af dette nye hjem? Som det ser ud nu, har vi behov for ca. 40.000 dkr. til et stykke jord og ca. 160.000 dkr. til opførelsen af huset.

Hvis du oplever, at du skal være med til at velsigne et hjem, som skal være hjem for generationer af hjemløse børn - et lys, som skinner i mørket - så beder vi dig om at give, så det kan blive en virkelighed.



Sukulal og Malati med tre af deres egne fire biologiske børn. De er 'far og mor' på Mercy Home for 14 børn.



Deepak blev fundet på gaden, hvor han sad og spiste plastik. Sukulal og Malati tog denne dreng til sig allerede inden, at de blev mor og far på Mercy Home. Således blev Deepak det første barn af mange på dette hjem. I dag er der sket mirakuløse fremskridt for Deepak, selv om han stadig er mærket af sin fortid.

## Tanzania

Det lille nye børnehjem i Arushas slumområde, Sinai, som vi fortalte om i forrige nyhedsbrev, er der blevet betalt et års husleje til, samt givet et gavebeløb, der betød, at de kunne bygge et indendørs køkken, få malet m.m. De tre skoler, BørnSulter betaler driften af, med tilsammen omkring 330 elever er sikret året ud med uniformer, mad og skolegang - men også her behøves nogle med hjerte for dem, hvis vi fortsat skal kunne give de mange børn skolegang og mad.





**I INDIEN** besøgte Debbie og Tina også pigerne på Mahima Niwas (House of Glory), som ligger i Rupeidiha på grænsen til Nepal. BørnSulter støtter hjemmet gennem fadderskaber til pigerne. Det var et kærligt fællesskab, som de blev modtaget af - her er nu i alt 52 piger på hjemmet plus alle medarbejderne og selvfølgelig lederne, Roy og Jennifer. De fleste af pigerne kommer fra øde nepalesiske bjergegne, hvor fattigdommen er ubarmhjerterig og ikke efterlader dem med nogle fremtidsmuligheder. Andre er fra Indiens jungleområder og forældreløse. Fælles for alle pigerne er, at de nu har fået en chance for at få et værdigt liv med tilstrækkelig mad, skolegang og trygge omsorgsfulde rammer.

Under besøget blev en ny fløj indviet med sovesal, spisesal og et dejligt stort fællesrum, hvor der bliver leget, sunget og danset. På trods af at ca. 25 af pigerne for nyligt er kommet til hjemmet, var der en god harmoni, og vi havde fornemmelsen af, at det var en stor søskendeflok. I køjesengene ligger en stor pige foroven og en lille forneden. Hver af de mindste piger har således en 'storesøster', som hjælper dem.

Økonomien på hjemmet er blevet stram, efter at de har taget de 25 nye piger ind. De lever dog i tro på, at der vil være mennesker, der vil støtte pigerne. De fortalte bl.a., at de ikke havde fået løg i tre måneder, fordi de simpelthen ikke havde haft råd. Julegaverne måtte også spares væk. Til tider må medarbejderne også sande, at der ikke altid er nok i lønningsposen hver måned. Hvis du derfor overvejer at blive fadder, har du nu chancen for at hjælpe en af disse piger til at imødesee en lys fremtid.



**GENERALFORSAMLING**

Der afholdes generalforsamling den 9. maj kl. 19.00.  
Mødet afholdes på adressen Gl. Hobrovej 1, Mariager.  
Vel mødt!



**BørnSulter**  
Vesterskoven 8  
DK-9550 Mariager

WEB: [bornsulter.dk](http://bornsulter.dk)  
MAIL: [dk@bornsulter.dk](mailto:dk@bornsulter.dk)  
TLF: (+45) 2617 3571

**Bankoplysninger**

Nødhjælpskontonummer: 3708 3708059188  
Adm. Kontonummer: 3708 3708059218

Alle bidrag indbetalt på nødhjælpskontoen går ubeskåret til at hjælpe børnene.  
BørnSulter er en selvstændig og godkendt fradragsberettiget organisation.