

Børn Sulter UPDATE



NØDRÅB: Hungersnødkatastrofen som hænger store dele af Østafrika berører også Tanzania hvor BørnSulter hjælper.

HJÆLP NU OG RED LIV FØR DET ER FOR SENT!

SULTKATASTROFEN I AFRIKA

Søerne er udtørret, og det har ikke regnet i månedsvis. Du har formentlig set de tragiske billeder af mennesker, som er i fare for at dø hver dag pga. den **værste hungersnød i Afrika i 30 år**. 12 millioner mennesker i Østafrika sulter nu, og tallet stiger hver dag oplyser FN.

BørnSulter har i flere år købt majs og delt ud blandt masaierne - men efter hungersnøden er brudt ud, er der behov for meget mere hjælp. Årsagen er gentagne fejlslagne høstperioder, fordi regnen udebliver, og prisen på det korn og majs, som endnu kan købes, stiger voldsomt.

Her og nu er løsningen enkel: giv penge, som kan omsættes til korn og majs.

BørnSulter beder om din hjælp!

Vi har kontakt til flere kirker, som kan uddele majs med det samme - men vi mangler din hjælp så vi kan købe maden.

For 100 kr. kan vi købe 50 kg. majs = overlevelse for tre personer i en måned.

Din hjælp sendes **ubeskåret** til køb af majs og korn.

Handl nu og red liv!

INDSÆT PÅ NØDHJÆLPSKONTO: REG. NR. 3708 KONTO: 3708059188
MÆRK: 'SULT'





Der er mange glædesfyldte øjeblikke i BørnSulters arbejde, men mellem alle disse vidunderlige historier om børn der bliver fundet og hjulpet til et nyt liv, er der også sorgfyldte øjeblikke hvor vi ser op og spørger: 'hvorfor?'.

I juli døde Sukulal, som var far på Mercy Home, efter længere tids sygdom, og der er nu en tid til at sørge. Vores bøn til Gud er, at der må være mennesker, der kan sørge med dem, og at Han selv vil trøste den efterladte familie. Vi arbejder fortsat på at rejse penge til at bygge et nyt hjem til Mercy Home, som kan blive til velsignelse for mange. Både de forældreløse børn, men også den udstødte kastebefolkning, som lever i området. Vil du være med til at gøre dette til en virkelighed, kan du indsætte din hjælp på vores nødhjælpskonto og mærke overførslen 'Mercy'. Totalt er behovet er ca. 190.000 dkr. for både byggegrund og 3 etagers bygning. Til dato er der indsamlet ca. 15.500 dkr. Alle støttebeløb går 100 % ubeskåret til opførslen af et nyt hjem. Lad os glæde dem...

At vi fødes og dør er en ringe trøst, hvis ikke vi lever med et håb. Vi skriver dette for at minde hinanden om at BørnSulter ikke er funderet på religiøse idealer, men på håbet på ham som selv overvandt døden og kan give evigt liv.

Herover kan du se det nyligt opførte Sahara Home. Du har nu muligheden for at være med til, at et nyt Mercy Home også bliver en realitet.

JESUS KRISTUS ER VERDENS HÅB



Sukulal ses her sammen med sin familie, da vi besøgte dem i foråret 2011.



Et af de mange fadderbørn, som er i området, hvor Sahara Home er beliggende.

VIL DU HJÆLPE MED AT MERCY HOME FÅR ET NYT HJEM KAN DU INDSÆTTE DIN STØTTE PÅ NEDENSTÅENDE KONTONUMMER. MÆRK INDBETALINGEN 'MERCY'.

LÆS MERE OM SITUATIONEN I AFRIKA OG MERCY HOME PÅ bornsulter.dk

HVIS DU HAR EN GOD IDE TIL HVORDAN DU KAN REJSE PENGE TIL SULTKATASTROFEN HØRER VI GERNE FRA DIG

BørnSulters leder af arbejdet i Nepal, Sitaram Shrestha, er i Danmark. Alle der er interesserede i at høre ham tale om arbejdet i Nepal er velkommen til at komme og deltage på gudstjenesterne enten i Aars eller Brønderslev. Han vil tale i Aars den 21. august kl. 10.00 og i Brønderslev den 28. august kl. 10.00.

BØRN NØDHJÆLPSKONTO
SULTER 3708 3708059188
WWW.BORNSULTER.DK